



livingstone

Het Livingstone beeldmerk

Livingstone.Beeldmerk.Uitleg, 12 mei 2015, pag. 1/3

Het Livingstone beeldmerk

Dit is wat je ziet

Wat je ziet is een cirkel, waarvan het vlak oranje is gevuld. Door die cirkel loopt een lijn die de contouren van een hand vormt.

Het middelpunt van de cirkel is ook het middelpunt van de lijn. De twee helften van de lijn zijn gespiegeld ten opzichte van dit middelpunt, waardoor je twee handen ziet. De handen lopen in elkaar over. De lijn vormt tegelijk de vingers van de ene en de andere hand, zo zijn beide handen verbonden en één geheel.

De handen zijn geplaatst in een hoek van 23 graden ten opzichte van de horizontaal. Dit is dezelfde hoek die de as van de aarde maakt. Als je het beeldmerk een halve slag draait, zie je weer precies het zelfde.



livingstone

Tien symbolen

Eenvoud

Het beeldmerk bestaat uit één cirkel, één lijn en één kleur. Net zoals er in de Bijbelse opdracht 'Heb je naaste lief als jezelf' [Bijbelboek Mattheus, hoofdstuk 22] geen omhaal van woorden is gebruikt, is hier ook gewerkt met een eenvoudig beeld. *Less is more.*

Twee uitgestoken handen

De eerste bedoeling van het beeldmerk ziet bijna iedereen direct: samenwerking, verbondenheid en twee uitgestoken handen. Twee meisjes van 8 en 10 jaar zagen dit beeldmerk voor het eerst en gaven aan dat zij dit erin zien: elkaar helpen, vrienden zijn, samen spelen en elkaar vertrouwen. Zij hebben het beeldmerk begrepen!

De wereldbol

De bol staat voor de wereld waarop wij leven. Zie je in deze bol de wereld, dan zie je ook dat de handen deze wereld willen omvatten en er zorg voor willen dragen. Wij willen, samen met onze partners en ieder die mee wil doen, deze wereld mooier maken. Als je het beeldmerk een halve slag draait, zie je weer precies deze zelfde wereld: wij vinden Zuid net zo belangrijk als Noord en Oost net zo belangrijk als West.

Klein beginnen

De wereldproblemen zijn groot; te groot om te bevatten. Je zou er ontmoedigd door worden. Maar wat is er menselijker dan dat de één een hand uitsteekt naar de ander en dat de ander deze aanpakt? Je ziet hier twee handen die zich uitstrekken naar elkaar, die één ontmoeting weergeven. Dat is waar het voor ons begint, niet groter, niet kleiner.

Toen Jezus een man met een huidziekte genas, raakte hij deze man aan. Jezus kon de man ook genezen zonder aanraking, maar wij denken dat juist deze aanraking, voor deze man de bevestiging als mens was [Bijbelboek Lucas, hoofdstuk 5].

De ene hand = de andere hand

Geven en ontvangen horen bij elkaar. Wie geeft ontvangt, en wie ontvangt geeft. Onze jongeren en onze partners in de wereld zeggen keer op keer dat het samenwerken voor alle betrokkenen verrijkend en inspirerend is. De handen zijn verbonden met elkaar: Wat ik doe heeft effect op jou en andersom. Op deze wereld zijn we één. Nu hulpbronnen meer en meer opraken, hebben we elkaar meer dan ooit nodig om deze wereld mooi te houden en mooier te maken. "We must all learn to live as brothers. Or we will all perish together as fools" schreef Martin Luther King [Dream, the words and inspirations of Martin Luther King Jr.].



De opkomende zon

De kleur oranje staat voor de opkomende zon. "Orange is the happiest colour" zei Frank Sinatra en "Geloven is vrolijkheid die van God komt." zei Paus Pius X. Wij geloven dat iedereen een lichtpuntje kan zijn wanneer we oog hebben voor elkaar en voor elkaar zorg dragen. Wij geloven dat we samen een licht kunnen ontsteken, zo helder als de middag [n.a.v. Bijbelboek Jesaja, hoofdstuk 58].

De wereld op z'n kop

De welvaart is ongelijk verdeeld in de wereld. Miljoenen mensen verkeren in armoede, in Europa hebben wij juist enorm veel. Dat is niet zomaar onze verdienste. Onze wieg stond hier en dat gaf ons onze kansen. En daarom kunnen, mogen en moeten we geven. Of liever: delen. Posities kunnen zomaar veranderen. Een succesvol zakenman kan tot bedelaar vervallen en een arme kan veranderen in een machtig iemand. Er kan oorlog of gebrek komen in een welarend land. Jij en ik weten niet hoe onze weg zal gaan en wanneer wij gever of ontvanger zullen zijn. Daarom kun je het beeldmerk zomaar omdraaien. Dat besef maakt ons bescheiden.



livingstone

Het Livingstone beeldmerk

Livingstone.Beeldmerk.Uitleg, 12 mei 2015, pag. 3/3

Aangepast aan de lokale situatie

Op een foto zie je het beste dat de handen uit de wereldbol zijn gesneden. Je ziet, bij wijze van spreken, de lokale situatie door de handen heen. Dit geeft aan dat wij zien dat het samenwerken in iedere situatie anders is. We voegen ons zo goed mogelijk in de lokale situatie. Zo komen we dicht bij mensen en we leggen hen zo min mogelijk onze normen en waarden op.



Zonder onderscheid

De bol wordt wit, wanneer deze op een foto wordt geplaatst. Daarmee willen wij zeggen dat we er voor iedereen willen zijn, ongeacht sekse, ras, kleur of religie. Livingstone volgt de weg van de Liefde, de weg die Jezus ons geleerd heeft.

Iedereen is welkom

In oranje, blauw en ook in andere kleuren, zie je mensen rondlopen met het Livingstone-T-shirt.

Met die veelkleurigheid willen we zeggen dat iedereen bij Livingstone welkom is. Respect voor elkaar en ieders levensvisie staat voorop.

